



## KALENDER SEPTEMBER/OKTOBER

30 september	Opening feestweek 75 jarig bestaan school
01 oktober	Bingo
02 oktober	Vossenjacht Buurt borrel!
03 oktober	Eerst patatjes eten en dan zijn de gr. 1, 2 en 3 vanaf 13:00 vrij
04 oktober	Groep 1, 2 en 3 's middags naar school Dansen in de school
11 oktober	Kleedjesmarkt/ afsluiting Kinderboekenweek
16 t/m 18 okt.	Kamp groep 8
25 oktober	Licht brigade!!

## HIEP HIEP HOERA

*Luc, Milan v R., Pepijn, Gijs D., Micky, Julia Z., Suzanne, Ivar, Kate, Bram, Laura, Roos, Abel B., Livia O., Lucy, James, Yent, Freek en Mila.*

*Gefeliciteerd!*

*& een fijne verjaardag*



## VOORWOORD

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Ik hoop dat iedereen een fijne Spaarndamse feestweek heeft gehad. Komende week is de feestweek ter ere van ons 75 jarig bestaan! Maandag trappen we af en vrijdagmiddag sluiten we de week feestelijk af in de sporthal. De voorstelling daar begint rond 13:15 uur en is rond 14:30 uur afgelopen. Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken!! Komende week volgt er ook een extra journaal met een verslag over de activiteiten, die we die week hebben gedaan.

Goed nieuws is in ieder geval dat de Vossenjacht door kan gaan, aangezien er veel ouders zijn, die zich hebben opgegeven. Hiervoor onze dank!

Voor nu een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,  
Ilja





# Sint Adalbertus *journaal*

## SGOOLFOTOGRAFIE!

Het is bijna tijd voor de schoolfoto's! Binnenkort komt de "sgoolfotograaf" op onze school fotograferen. Hun missie? Maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.

### **Dit jaar is gekozen voor een Zandkleurige achtergrond.**

Belangrijkste tip die wij altijd graag geven: laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het mooist of stoerst in vindt!

Een effen kleur als shirt met spijkerbroek werkt altijd. Bij uitstek werken lichte /zachte kleuren fijn op deze achtergrond.

Neon gekleurde kleren kunnen een kleurzweem op de huid geven wat niet zo mooi is. Laat de kinderen gerust met petjes of 'hoodies' naar school komen, want daar kunnen wij leuke dingen mee doen als fotograaf.

Uiteraard is het altijd leuk als ze iets speciaals met hun haar doen; een kleurtje, lekker in de wax, vlechten, diadeem, enz. Losse haren zijn ook erg leuk, want het haar kan dan "dansen".

Vergeet niet: ook schoenen kunnen op de foto komen!

Accessoires zijn wij altijd blij mee, zoals leuke hoedjes, een zonnebril of een stoer (spijker)jasje.

Wij maken altijd meerdere foto's dus laat ze gerust iets meenemen van thuis.. Kinderen die wat verlegen zijn vinden het soms prettig om een knuffeltje of iets anders vertrouwd mee te nemen.

